

Scoutminnen

Text och bild:

Carl Risberg

När jag nu tittar igenom mina tidigaste negativ från 40-talet så är det största antalet scoutbilder. Billinge och Röstånga hade en gemensam scoutkår och där var mitt intresse och det var där jag fotograferade.

Många av bilderna är tekniskt dåliga för det var svårt att få dem rätt exponerade. Till sin hjälp hade man en räknesticka där man ställde in årstiden, filmkänsligheten, tiden på dagen och ljusförhållande och så kunde man avläsa vilken tid och bländare man skulle använda. En och annan gång blev det "BINGO"



Här lagar jag en punktering. Fr v: Bengt Bengtsson, Ingvar Nilsson, Kurt Nilsson känd som "Tumlaren", Oskar Nilsson och jag.



Det här är från ett scoutläger i Åhus 1946 på en obebyggd tomt upptill lärare Simonssons stuga. I tallskogen kunde vi inte elda utan vi fick laga maten på ett primuskök i uteköket hos Simonsson. Två tält hade vi lyckats samla in pengar till, som köptes på postorder hos Åhlen o Holm.

I bakre raden fr v: Sven Sjöholm, Ulf Siomonsson, Rolf Persson, Nils Erik Pettersson, Marti Peltonen och Sylve Nilsson. I främre raden: Olavi Mortomäki och Kalevi Ekelöv.

Nere på sandstranden i Espet hade fiskarna sina båtar och i bakgrunden ser man deras hyddor. På morgnarna fick vi följa med ut och vittja deras nät och här håller Sven på att tömma båten för vatten. När vi kom iland omringades båten av folk som ville köpa fisk, det var mest flatfisk. Man fångade mycket ål men den samlade man i stora sumpar för att sedan sälja till det "ålarökeri", som fanns i Åhus. Dit kunde man gå och köpa fallål, d v s ål som fallet ned från upphängningen i rökeriet och blivit lite illa tilltygad.





Här åker Martti rutschkana på en lekplats i Åhus.

Samma år 1946 hade vi en avdelningstävling i Billinge och i de flesta fall går det ut på att man skall lära sig något eller finna lösningar på ett problem. I detta fall var ett av tävlingsmomenten att man skulle transportera en sjuk med de hjälpmedel man hade med sig eller kunna finna i skogen. Lyckligtvis var de sjuka så friska att de kunde överleva den rätt primitiva transporten

Han var från Finland och bodde i mitt föräldrarhem under något år under kriget. En morgon på lägret var det hans tur att diska grytan, som vi kockt havregrot i. Det var alltid ett problem med den gröten. den ville bränna vid, så också denna dag. Grytan blev inte godkänd efter diskningen utan kom tillbaka med: "Duger inte om igen"

Väl hemma i Röstånga igen skulle Martti torka disken och vårt hembitråde diskade. Han skickade tillbaka en gryta med orden: "Duger inte om igen" och så startade en katt och råtta lek runt köksbordet.



Fr v: är det jag, Ulf Simonsson, Sven Sjöholm och liggande på båren Bror-Erik Sonesson, (han var lättast).



Efter tävlingen var det skönt med en dusch bak prästgårdens uthus. Det var en fördel att ducha först medan det fanns solvarm vatten i slangen. Pojkarna vill vara anonyma.



*Vi hade en egen lägerplats i en skogsdunge på Sone Nilssons mark mot Billinge hållet. I bäcken där håller man nu på att dämna upp så att man kunde stoppa ned flaskorna med mjölk och få dem kylda till middagen.
Fr v: Leif Person, Sylve Nilsson och Karl-Johan Jönsson.*

*Middagen håller på att lagas, det gjorde vi över en kokgrop. Försiktigt grävde vi upp torvorna och födjupade gropen. Efteråt skulle gropen fyllas igen och torvorna läggas på plats. Det skulle inte synas att någon varit där. Det är bifvar som stekes.
Fr v: Rolf Persson, Nils Erik Pettersson och Ulf Simonsson*



Fr v: Ingvar Pettersson, Bertil Sköld ?, Ulf Simonsson och Kalle Jönsson? som tränar kast med livlina.