

Bockastenen

När man vandrar i det vackra naturreservatet kring Jällabjär, kan man träffa på en stor sten, som kallas "Bockastenen".

Till den har knutits åtskilliga sägner. En av dem lyder: "Jätten Ale hade en bror vid namn Blink, som bodde i Blinkarps Ry. Denne jätte var så oförfärad, att han aldrig blinkade varken för svärdsegg eller för toddyglaset. Och många gånger då han kom med ett litet bloss från Röstånga Gästgivaregård, så sjöng han så det ekade kring Odensjön. Men nu var det inte bättre för honom än att man hade byggt en kyrka i Färingtofta och då klockorna började ringa, blev Blink störd av deras klang. Därför bad han sin hustru om hjälp. "Hör Börta, sade han, kan du inte försöka att slå ner den vita geten i Färingtofta. Jag tycker inte om några bråkare."

Kan väl hända, far" svarade jättefrun. Och därmed tog hon ett stort stenblock på Blinkarps Ry. Med sitt starka strumpeband slungade hon stenen mot Färingtofta kyrka, men hon var för het på gröten och slog till med allt för stor muskelstyrka.

Detta gjorde, att stenen, som annars skulle kunnat krossa en hel socken, gick mitt itu under sin fart och förlorade jämnvikten, så att hälften föll ner vid foten av Jällabjär, där stenen ännu finns under namnet "Bockastenen" och den andra hälften slog ner på Färingtofta gata. Kyrkan gick skottfri till Börtas stora förargelse.

Någon mer så stor sten gick ej att finna, så jätteparet Blink och Börta lämnade huset öde och beredde sig

en fristad i djupet av Odensjön. Och lycka var, att de gjorde detta i tid, ty nu kan man räkna tolv kyrkor från höjden vid Blinkarp.

Nog hade folkfantasin rätt i att det var en jätte som forslat "Bockastenen" till sin plats, men denna jätte var inlandsisen.

Denna påminnelse om inlandsisen är nu borta eftersom grosshandlare Wilhelm Sonesson omkring 1915 utförde sina omfattande planerings- och byggnadsarbeten i Stockamöllan. Han köpte stenen och stenhuggare Nils Svensson, Röstånga förvandlade stenen till småbitar, och många lass sten drogs på skogsvägen fram till Kolema för vidare transport till Stockamöllan, där "Bockastenen" nu ingår i den stenmur, som delvis inramar det lilla industrisamhällets huvudbyggnad.

En del av "Bockastenen" lämnades kvar och den träffar man på vid foten av Jällabjär.

Gunnar Olin

Källor:

"Skånska historier" av klockare Lilja

"Det gamla Röstånga" Martin Simonsson



I november 2012 gjorde Kulturlandskapsgruppen ett besök på Jällabjär och dess omgivning. Här begrundas resterna av bockastenen. Foto: Stig Pettersson