

Tandemtrampande tonårstöser från Röstånga : 75-årsminnen



År 1939 fick tonårs-töserna Ann-Siri från Otarp och Agda från Gillastig bo tillsammans på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Där blev de livslånga vänner. Och blev svägerskor 1945 när Ann-Siri gifte sig med Agdas storebror Nils. Ann-Siri står arm-i-arm med Agda mitt i översta raden. Vid samma tid var vädret "alltid vackert" och friluftsliv vanligt. Nedan ser vi Ann-Siri och Agda då de lånat en tandemcykel i Röstånga och cyklade för att besöka Agdas släkt långt upp i Hammarlunda backar nära Lödde å. På den lilla släktgården (som gick i slakten i långt mer än 100 år) föddes Agdas

bror Nils år 1913, Ann-Siris blivande make. Efter cykelturen många milen i söder tog töserna till dans i underbara Skäralid på kvällen samma dag – vilka tider!

Nu nådens år 2014 – 75 år senare – har tonårstöserna Ann-Siri och Agda efter sina långa härliga liv i Röstånga församling nyligen båda fått flytta till särskilt boende. Många av de senaste lugna åren fick de leva mycket nära varandra mitt i Röstånga by – med så många minnen från lyckliga liv...



Ann-Siri blev barnflicka hos körsnärnsfamiljen Hellners i Landskrona. Från vindsboendet hos familjen Hellner kunde Ann-Siri där blicka ut över en fastighet som hennes farfars farfars far (bryggaren och tunnbindaren Anders Tornberg i Landskrona) låtit bygga och var förste ägare till under 1760-talet. Det visste Ann-Siri inte då – under tidiga 1940-talet...

Agda blev hembiträde för kända Röstångabor: Lärare Edgard Håkansson resp familjen Smedbergs.

Ann-Siri Thornberg gifte sig med Nils Andersson en snöstormsdag den 27 januari år 1945.

Både Ann-Siri och Agda levde sina vuxna liv med sina familjer i Röstånga församling. Båda fick en spännande start på sina yrkesliv efter den gemensamma tiden på Fridhem.

Agda Andersson gifte sig med sin soldat Folke Persson från Härsnäs en sommardag år 1943.

Svägerskorna Agda och Ann-Siri på besök i Mörrarp. Vittberesta Ann-Siri berättar för lyssnande Bill Kastberg ("Mr Gymnastik" i Helsingborg i många-många år). Bakom kameran hans syster Laila, båda systerbarn till Agda, som sitter till vänster jämte värden, Lailas make Leif Lundh. Tandemtöserna från förr, Agda och Ann-Siri, cyklar inte längre, men Bill har dagen till ära tagit sin cykel på långtur från sitt Rydebäck till syster Lailas i Mörrarp...



Släktforskare ser sluppens skördar:

- Agdas far var äldst av åtta syskon. Ann-Siris var yngst av åtta syskon.
- Båda hade mödrar utan syskon (ensambarn).
- Båda fick vardera två söner, inga döttrar.
- Båda var själva äldsta syster, första dotter.
- Ann-Siri var speciell även på följande sätt:

- hennes svärfar Magnus var äldste son.
- hennes make Nils var äldste son.
- Nils far Magnus var 35 år när Nils föddes.
- Nils var 35 år när äldste sonen föddes.
- Nils Erik Tomas, Ann-Siris första barnbarn föddes när hennes son Ronny var 35 år.
- Ann-Siris farmor var äldst bland femton syskon, och farfar var yngste son av åtta syskon.

Arne Thornberg