

När det sparkades boll i Nackarpsdalen



Även på Olander Tybäcks tid spelade man fotboll i Röstånga, man sa nog snarare "sparka" fotboll. På den tiden hette föreningen Röstånga Bollklubb. På 1910-30 talet fanns fotbollsplanen i Nackarpsdalen. Genom Nackarpsdalen gick det en stengårdsgård. På den högra sidan i dalen, där Pepparkakshuset ligger idag, var målstolpar uppsatta. Planen var liten och slutade betänkligt, men det spelade ingen roll, bollen rullade lika för alla.

Ibland, vid festliga tillfällen, anordnade man s.k. "gubbamatcher" bestående av ett lag gubbar mot ett lag yngre damer och flickor. För att förhöja stämningen hade man Olander som målvakt för gubbarna och ett annat original, Kalle P, för damerna. Olanders målvaktskläder bestod av högtidskläder med hög hatt och röd kravatt.

Dessa två målvakter spelade nog oftare vid sidan om bollen än på densamma, och träffade de någon gång, visste de säkert inte var den tog vägen. Försöken att fånga bollen var mycket valhänta och lockade till många skratt bland publiken. Det var underhållande att se på och att höra Olanders mustiga kommentarer.

Under en sådan match bar det sig inte bättre än att Kalle P fick bollen i magen eller trakterna däromkring. Han föll till marken och jämrade sig högljutt. Snart samlades det en stor grupp av både kvinnor och män kring honom. Detta såg Olander och sprang då över planen och ropade: "Ja sir för ge fan i han för de bara brännvin han vill åt".

"Oförglömliga personligheter" av **Gunnar Johansson**

"Nere i Nackarps dal står luften tindrande sval och klar; inge dunster av folkmötespatos ha ännu lägrat sig där, och på stigen i dalbotten ser man kulörta människoflockar som brokiga stenar i klart åvatten. Och längre bort ligger Odensjön med sitt underligt halvblinda öga, skiftande i skiffer och råsidan, slutet om sina hemligheter som en näckros i sin knopp. Jag gör min sentimentala avstickare till den stig jag talat om, men besöket inskränker sig till ett samtal med en silldosa, som jag snavar över, och om en stund bänkar jag mig bland dansksvensk menighet på en gräsvall för att åse en fotbollsutövning på den konkava planen inne i dalens ficka. Det är visst bara en liten serie det gäller – eller ingen serie alls – men pojkar, som äro från respektive Röstånga och Ljungbyhed, äro klädda i granna tröjor, och resultatet blir oavgjort med 4-4. Så bör det vara: friskt och fredligt, färgrik och grant; dagen är för vacker för segrarhögfärd och mulna sinnen".

"Skånska somrar" av **Gabriel Jönsson** 1930.

År 1930 bildades Röstånga Idrottssällskap RIS. År 1932 beslöts underhandla med Jesper Carlsson angående förnyad hyra av fotbollsplanen nere i Nackarpsdalen med försök att få avstånga densamma från fäkräk och andra mer eller mindre otrevliga djur. År 1934 invigdes den nya Idrottsplatsen vid sidan om Godtemplarhuset (nuvarande Röstångagården).

Lennart Lundberg