

Rallaté och en basaltformation

Vid vägen Röstånga-Skärallid

Innan vi tittar närmare på hur det ser ut idag ska vi försöka reda ut namnet Rallaté. Det finns många teorier om detta. En är att det en gång i tiden fanns en vägkrog. Jag har en uppfattning som bygger på tiden från min farfars far Per Svensson f. 1833.

Då fanns ett torp vid denna, i dag sevärda basaltklippa, som på tidigt 1800-tal ägdes av Per Jönsson, en annan ägare var Lars Andersson med hustru Sissela. Den siste torparen var Ola Nilsson med hustrun Botilla åren 1877-95. Vid denna tid började det komma hantverkare från Göinge härad, som med hästar och en speciell vagn färdades förbi trakterna på vägen just vid platsen vi talar om. Vagnen bestod av två hjulpar som med en rejäl ekplanka på c:a 12 meter mellan sig bildade en vagn. Varför denna längd, jo, man tillverkade i huvudsak stegar av fur och enbuske och längd av 15 meter och med sig hade man även potatiskorgar tillverkade av enträ.

Alltsammans såldes till större lantbruk i mellanskåne. Dessa hantverkare hade även tillverkat enklare leksaker, jag har själv en liten snurra av trä, fint målad, som mor köpte till mig i ungdomen och jag vårdat ömt. Man började kalla dem "Stiagöing" och det blev brukligt att dom stannade till hos Ola Nilsson som erbjöd dem mat och övernattniing i stallet. Och enligt min farfars far Per som var god vän med Ola bättrade denna på matförrådet med tjuvskytte på kronans skog och Per hjälpte till att bränna drycker, han kunde detta eftersom han tidvis



Här de märkliga sex-kantiga stenpelare, av samma form som de som finns vid Jällabjer. Finns även vid Juskushall i Riseberga

arbetade på bränneriet i Allarp, och även som "hembrännare" vid större gårdar.

Om nu namnet Rallaté syftar till att "stanna te", och Per nämnde detta på flera ställen i sina anteckningar, så kan det förhålla sig som jag tror, att dessa Göingebor, och även övriga vägfarare skapade namnet och med ledning av relaterade uppgifter tror jag att detta är högst sannolikt.

Även i min ungdom på 1940-talet kom det "Stiagöingar" in på gårdarna i Härsnäs och gjorde affärer (se snurra).



En hölada som än i dag finns kvar bevarade namnet "Rallaté", den blev ett populärt ställe att stanna till vid, med lämpligt sällskap, när man varit på dans i Skärallid, men det är en annan historia.

Leif Persson



Här låg torpet med bäcken rinnande rakt genom köket.