

Året är 1956

Vid muren framför gamla skolan har elever från 1921 års avgångsklass samlats för fotografering. De forna skolkamraterna har snart uppnått mogen ålder, 50 år. Flickorna, har nu blivit damer, klädda i kjolar, som naturligtvis vid den här tiden slutade en bra bit under knäna. Kanske inköpta hos sin skolkamrat Frida Nilsson, som tillsammans med sin man Gert, har en välsorterad och välrekommenderad herr- och damekipering i byn. En liten hatt sitter på några huvud, som modet var då. Herrarna i grå kostymer, förmodligen inhandlade hos den lokala herrbutiken Tore Danielssons herrekipering.

Mycket har hänt under deras livstid. Man har upplevt två världskrig, med allt vad det innebär av umbäranden. Alla har klarat sig från Spanska sjukan, en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen, strax efter första världskriget. I Sverige dog omkring 37000 personer i influensan. Kanske har några drabbats av Kreugerkraschen år 1932. Här blev konkurserna omfattande och drabbade många enskilda personer hårt, då de fick se sina besparingar gå upp i rök.

Men nu är det 50-tal. En tid som präglas av optimism och framtidstro. Vi svenskar fick det allt bättre, ekonomin var stark och man såg framtiden an med tillförsikt. Järnvägen Klip-



Skolklass i Röstånga ca 1920. (Bygdeband.se)

pan-Eslöv levde fortfarande. Här fanns postkontor, tre banker, Systembolag, Mejeri och ett flertal affärer och hantverkare. Liksom ett blomstrande föreningsliv.

Martin Simonsson som sedan 30-talet varit Röstångas röst i Nordvästra Skånes tidning skrev ett referat som speglar en svunnen idyll. Om en trivsam och positiv skolträff, med psalmer, skolsånger och tal.

Skolträff i Röstånga

För första gång har en skolträff arrangerats i Röstånga. Det var de i hemorten kvarboende eleverna i 1921 års avgångsklass, som tagit initiativet till denna 35-årsträff och de hade även uppgjort programmet.

Då folkskollärare Martin Simonsson vid 13-

tiden ringde in klassen till samling i gamla folkskolan tog icke mindre än 19 av den forna eleverna plats i sin gamla skolsal, där förutom hr Simonsson även de två kvarlevande av klassens forna lärarinnor slagit sig ned. Sedan hr Simonsson förrättat upprop och man gemensamt sjunit Ps. Jesus låt mig städse börja" hälsade fabrikör Carl Risberg, Röstånga samtliga kamrater välkomna och vände sig särskilt till sina f.d. lärare fru Signe Olesen, Helsingör samt fru och hr Simonsson Röstånga. Den senare ägnade därpå några minnesord åt tre av klassens bortgångna elever, vilkas gravkullar dagen förut pryts med blommor och vars minne nu ägnades en tyst minut. Därefter vandrade man bort till nya kyrkogården, där fabrikör Risberg på klassens vägnar nedlade en krans på avlidna lärarinnan Cecilia Nilssons grav, varefter gemensamt sjöngs ps "Härlig är jorden".

Efteråt ställdes färden till fabrikör Risbergs trevna hem, där middagen väntade. Denna avåts under bästa stämning . De gamla skolsångerna klingade som förr, minnen från

skoltiden drogs fram och flera tal hölls. Handl. Nils Carlsson, Vollsjö, och fru Wanda Christiansson, Malmö, tackade i humoristiska anföranden de närvarande lärarna, och lär. Simonsson framförde kollegernas och sitt eget tack samt uttryckte sin glädje över att han, som dagen innan avgått med pension, hade fått sluta sin mer än 38-åriga lärargärning i Röstånga i kretsen av sina forna elever, och även fru Olesen tackade och erinrade om den tid hon suttit på katedern just i den skolsal, där man nu samlats.

Vid en rundvandring genom samhället gjordes ett kort besök i makarna Simonssons hem, varefter man återvände till kaffebordet i fabrikör Risbergs trädgård och där tillbringades man resten av dagen under angenäm samvaro. Innan uppbrottet frambar handl. Nils Carlsson de närvarandes tack till värdfolket samt uttryckte förhoppning om att den utomordentliga trevliga kamratträffen skulle kunna upprepas, och till sist sjöngs gemensamt "Du gamla, du fria".

Lennart Lundberg



I översta raden fr.v.: Oskar Nilsson, Södertou, Olof Andersson, Gryttinge, Fritz Nilsson, Askeröd, Harald Nyberg, Svalöv, Bertil Jönsson, Malmö, Harry Ahl Röstånga, Einar Sandberg, Kastberga, Nils Carlsson, Vollsjö, Carl Risberg, Röstånga, Signe Nyberg-Svensson, Malmö, Wanda Hansson-Christiansson, Malmö, Elsa Holtberg-Engström, Annelöv, Edith Larsson-Fredman, Skäralid,

I andra raden: Annie Carlsson, Röstånga, Birgit Larsson-Olsson, Röstånga, Agnes Jönsson-Hillander, Hässleholm, Anna Simonsson och Martin Simonsson, Röstånga, Signe Olesen, Helsingör, Elsa Lundkvist-Rosengren, Ljungbyhed, Frida Jönsson-Nilsson, Röstånga och Signe Pettersson-Ekblad, Lund.